



### Shopping- straten

In de Noordzandstraat, Zuidzandstraat, Steenstraat en Geldmuntstraat vind je de grote winkelketens (zoals Zara Home) maar ook mooie exclusieve (mode)zaken (zoals Tommy Hilfiger). Ga ook even naar het gezellige Simon Stevinplein en de straatjes daaromheen.

### Handige stadsgidsjes

**Love Brugge** Overzichtelijk en compleet: achtergrond- en praktische info, stadswandelingen, veel persoonlijke adresstips van bekende Bruggenaren. € 3,- te koop bij Dienst van Toerisme. [www.brugge.be/toerisme](http://www.brugge.be/toerisme)  
**Cityzine Brugge** Adressen en inside tips van bekende Bruggelingen. Gratis bij Dienst voor Toerisme, hotels, restaurants. [www.cityzine.be](http://www.cityzine.be)



**1** Stoer en stijlvol: woonwinkel Frederiek Van Pamel. **2** Brocantezaak Au Bonheur des Dames. **3** Veel gezien: handbeschilderde namen op huizen, hotels, restaurants en soms ook winkels, zoals deze chocolawinkel bij het Minnewater. **4** De Florentijnen serveert heerlijk eten en goede wijn in een modern, sfeervol interieur. **5** Schooltassen gespot bij Lunabloom. **6** Er zijn diverse opstapplaatsen voor een boottochtje over de reien. Vanaf maart, duur half uur. **7** Een prachtige woonwinkel: De Munt.

## Lekker eten hoort bij Brugge als de Belfort bij de Markt

eten? Brugge is een culinair paradijs. Naast ontelbare chocolaterieën en andere snoepzaken vind je hier talloze toprestaurants, maar liefst zes met Michelinster. Prijzig, dat wel, maar genieten van goed eten hoort eigenlijk net zo bij Brugge als de Belfort bij de Markt.

### Op de fiets

Als vrijwel iedereen nog op één oor ligt, lopen wij op zondagochtend naar de brocantemarkt aan de Dijver. Geen kraam te bekennen, 'pas vanaf een uur of tien', vertelt de enige brocanteur die wél vroeg opgestaan is. Mooi, dan gaan we eerst lekker wandelen. Met niets anders om ons heen dan de zondagstilte vergapen we ons aan de schoonheid van deze stad. Geen (trap)gevel is hetzelfde, achter iedere hoek ligt weer een ander pittoresk plaatje. Maar het mooist zijn toch de reien, met daarlangs statige huizen en hoge bomenrijen die worden weerspiegeld in het water. Niet voor niets wordt Brugge ook wel het Venetië van het Noorden genoemd. Als de bootjes alweer over het water scheren, zetten wij koers naar de, zo blijkt kleine brocantemarkt en niet naar de Markt, maar naar het gezellige Simon Stevinplein voor een vroege lunch. Op een huurfiets zoeken we daarna kriskras de weg naar de eeuwenoude graanmolens op de stadswal. Vandaar uit kun je, langs de autoluwe Damse Vaart, verder naar het schilderachtige Damme, hét boekendorp van Vlaanderen. Ook de gehuchtjes daaromheen schijnen de moeite waard te zijn, maar wij fietsen over de stadswal, langs een haven, door oude buurten en langs lanen met herenhuizen terug naar de stad. We hebben gereserveerd bij Ryad. Na een mooie dag wacht ons nog een verrukkelijke avond. >

